

# Wederzijds: hoe pak je het aan?

Op 18 maart wordt de Algemene Vergadering van Beraad *Wederzijds* gehouden. Een van de deelnemers aan de paneldiscussie is ds. Corry Nicolay, predikant in Oldelamer en Oldetrijne (vlak bij Wolvega). Sinds 1980 is zij actief betrokken bij interreligieuze gesprekken en ontmoetingen. ADREM sprak met haar.

“Ik was onderwijzeres in Heerenveen en kreeg het verzoek om taallessen te geven aan Turkse vrouwen. Ik merkte dat zij, hoewel wij elkaar aardig vonden, op hun hoede bleven. Gaandeweg ontdekte ik dat zij mij niet echt vertrouwden. Zij dachten dat ik ze zou willen bekeren. En diep in mijn hart speelden bij mij vooroordelen mee, die ik van oudsher had meegekregen: moslima's worden onderdrukt en zijn onderontwikkeld. Mogelijk hebben ze dat ook gevoeld. Ik heb uitgelegd dat ik geen enkele neiging voelde om hen te bekeren, dat ik graag meer van hun geloof zou willen weten. Zo kwamen gesprekken op gang over islam en christendom. Voor

Het programma van de Algemene Vergadering van Beraad vindt u in het vorige nummer van ADREM. De eindtijd van de paneldiscussie is daarin fout vermeld. Deze moet zijn: 11.45 uur. Hebt u zich niet aangemeld? Doe het nu! Het thema is hoogst actueel ( zie ook pagina 7).

## Verlichte denkers

Met een serie lezingen over verlichte denkers in jodendom, christendom en islam besteedt de Remonstrantse Gemeente Alkmaar aandacht aan het jaarthema van de Remonstrantse Broederschap *Wederzijds*. De lezingen worden gehouden op **zaterdag 11 maart**: Verlichte denkers in de Islam *De Big Bang, religie en geloof* door Fouad Laroui, wetenschapper en schrijver. **zaterdag 25 maart**: Verlichte denkers in het christendom, *De uitdaging van het modernisme en postmodernisme aan het christendom* door Foeke Knoppers, remonstrants predikant in de gemeente Naarden-Bussum. **zaterdag 8 april**: Verlichte denkers in het jodendom, *Kan het begrip Verlichting worden toegepast op het joodse denken?* door Daphne Meijer, redactrice van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en schrijfster. Plaats: Remonstrantse Kerk, Fnidsen 37, Alkmaar. Kosten: € 6.00 per bijeenkomst (inclusief koffie, thee en lunch). Opgave en inlichtingen: Floor Onnouw, tel 072 562 02 34, e-mail: huub.onnouw@planet.nl

de vrouwen was de hoofdvraag of christenen echt geloven dat een mens tegelijk God kan zijn. Ik vond het helemaal niet gemakkelijk het christelijk geloof, dat mij zo vertrouwd was, uit te leggen. Het was voor mij de aanleiding om theologie te gaan studeren.”

## Wederzijds

”*Wederzijds* vind ik een mooi motto voor een bijeenkomst over interreligieuze ontmoeting. Het moet niet van een kant komen en uitgangspunt moet zijn dat men elkaar accepteert als gelijkwaardige gesprekspartners. Over en weer moet de bereidheid aanwezig zijn om zich te verdiepen in het geloof van de ander en de cultuur waarin men is opgegroeid. Een voorbeeld van gebrek aan die bereidheid toonde minister Verdonk door haar reactie op de imam, die haar uitgestoken hand niet accepteerde. Als ze zich had verdiept in de islam, had ze kunnen weten dat dat een probleem zou kunnen zijn. Zelf heb ik het ook een keer meegemaakt. Ik heb er achteraf met de imam over gesproken

en hem uitgelegd dat ik mij niet serieus genomen voelde. Hij heeft dat vervolgens met andere moslims besproken. Hun conclusie was dat de koran zich niet echt verzette tegen het reiken van de hand aan een vrouw. De volgende keer kwam de imam mij met uitgestoken handen tegemoet. Het loont echt de moeite om wederzijds begrip te ontwikkelen voor verschil in gewoonten die samen hangen met geloof en cultuur.”

## Hoe pak je het aan

Naast haar bijdrage aan de paneldiscussie zal Corry Nicolay ook een werkgroep leiden over gemeentecontacten met anders gelovigen. De titel van die werkgroep in het programma stond haar niet aan. “De gemeente in contact met ..., dat zegt mij niets. Het gaat om de vraag: hoe pak je het aan. Ik heb daar intussen veel ervaring mee. In Friesland hebben we het *Platform Levensbeschouwing Kleurrijk Friesland*, waarin de verschillende religies vertegenwoordigd zijn. Mijn ervaringen heb ik verzameld in een handleiding *Interreligieus vieren en bidden*. Op 18 maart zijn exemplaren van deze handleiding beschikbaar.”

## Uit de bladen

Problemen met de bezetting van allerlei functies lijkt een groeiend probleem te worden. In Schoonhoven – en niet in Sommelsdijk zoals ik ten onrechte vermeld had – mag de opvolging inmiddels geregeld zijn, boven andere gemeenten lijken dreigende wolken zich samen te pakken. Zo valt in het Eindhovense blad een oproep te lezen een zware dan wel minder zware functie te aanvaarden onder het motto: “je moet als je een functie aanvaardt ook er vanuit kunnen gaan dat er op tijd een opvolger gevonden wordt”. Iets soortgelijks valt te lezen in het blad *De driemaster* van de Driemastergemeente (doopsgezinden, remonstranten, vrijzinnig protestanten) uit Den Helder. De boekhouder vindt dat haar bestuursfunctie met 25 jaar lang genoeg geduurd heeft en zet er nu echt een punt achter. Ze zegt: “Verder spreek ik de hoop uit dat er versterking mag komen in ons bestuur. Het zijn te weinig mensen die deze taak moeten verrichten. Laten we allemaal eens nadenken of we toch niet eens een paar uurtjes per week vrij kunnen maken voor de kerk. Je hebt zelf de wens uitgesproken gedoopt te worden.” In Oude Wetering houdt de organisatrice van de bingoavonden in de remonstrantse kerk er na meer dan 20 jaar definitief mee op. Dankzij de opbrengsten van deze avonden kon de gemeente de nodige extra's bekostigen, zo kon met het geld de consistoriekamer worden opgeknapt. De Vrijzinnig Protestantse Gemeente Boskoop kan vol trots melden dat de verkoopdag ten bate van ideële doelen zo'n € 2000.00 opgebracht heeft. En dat terwijl het verplaatsen van de weekmarkt naar een andere lokatie het ergste deed vrezen ten aanzien van de verwachte belangstelling. In Amersfoort nadert de verbouwing van de Johanneskerk haar voltooiing. Intussen is nagedacht over de inrichting van het liturgisch centrum. Om de mening van de gemeenteleden te peilen wordt een gemeenteavond belegd. Binnenkort zal de Remonstrantse Gemeente Groningen terugkeren in haar geheel verbouwde kerk. Men is de doopsgezinde gemeente zeer dankbaar voor de gastvrijheid die daar gedurende anderhalf jaar genoten is en hoopt dat de banden die zijn aangeknoopt voor een deel zullen blijven bestaan.

Rian Rensen-Bronkhorst